

Verdurve en onbekwaem

door Engel Reinhoudt

Daè zit paerevleês in rundergehakt, daè zit ezelvleês in hamburgers, daè zit verkensvleês in shoarma, daè zit slangevel in schoenen, daè zit bereklauw in de dulfkant, daè zit waeter in kip, daè zit antivries in wien, daè zit ontsmettingsmiddel in Olvarit, daè zit dioxine in pilk, nitriet in de groente, roest in 't waeter, onweer in de lucht, emulgator in de planta, glassplinters in bier, fluor in de tandpasta, smaekstof in de tabak, legionella in fonteynen, kwik in snoek, epo in wielrenners, salmonella in eiers, anabolen in gewichtsheffers, coke in voetballers, Engels in 't Nederlands, Chinezen in Olland, Ollanders in Spanje, asbest in 't of, stank in de lucht, graaizucht in bankiers, waeter in bier, waspoeier in coke, coke in guaves, knoppen in de bozze, een duum in de pinte, vet in broad....

Puur of zuver is 't 'r nie vee ok a staet het op de verpakking. In pure sukelaide zit mae een beetje cacao, de rest is prut van 't eên of 't andere. De meêste diengen bestae uut saemengestelde stoffen. Dat kan nie aars. Wat a nie goed is, is het toevoegen van stoffen die a de consument schae doe en de winstmarge van de verkôper vergroate. Dat is onzuver, oneêrlijk. Het mag nie en daè bin aollerlei instanties die a daè op toezie, mae dan nog gebeurt het. Me kunne dat nie laete. Of beter ZE kunne dat nie laete. Oans doe dat nie. Me doe dat nie, omda me nie in die omstandigheden bin, wan telkens bliekt a goeie mensen onder andere omstandigheden even slecht bin as degene die a ze eêrder veroordeêlden. Vrijheidstrijders worre dictators, fersoelijke burgers blieke ineêns te martelen, zedeprekers misbruke kleine guus, boek'ouwers die a stele, dokters knoeie, journalisten verzinne, politici liege. Oe slecht kan een mens weze?

Het is nie zô verwonderlijk da de catechismus de slechtheid bevestigt: 'Mae binne me dan zô verdurve, da me glad onbekwaem bin toet eênig goed en geneigd toet aolle kwaed? (Vraag 8 van de Heidelbergse Catechismus) Het antwoord is kort en duidelijk: ja oans, behalve En dan komt 'r een riedel over wedergeboorte. Ik glôôve nie da me puur slecht of kwaed bin. Me bin ok best genege om het goeie te doen, gelukkig mae. De waereld zou 'r zonder spontane hulp slecht voor stae. Zonder goeigheid zoue aolle hulporganisaties nie kunne bestae. Giro 555 brieng wè nie aoltied evenvee op, net as tegen ebola, mae daè komme toch aoltied nog miljoenen binnen. Helaas bin d'r dan wee slechte mensen die a van de hulpgoederen profiteere, zôdat 'r mae een deêl goed terecht komt. Voe vee mensen een goed motief om je centen in je zak te ouwen, mae of dat dan beter is? Het is nie glad het eêne en ok nie het are. Puur of zuver handele is kennelijk nie meugelijk. Schippere, afwege, poldere, kieze en doeë oar bie het daegelijks leven. En je merkt wè an j'n eigen of a 't het goed of slecht is. Wan ik glôôve a me een ingebouwd gevoel voe waer'eid en gerechtigheid è.

A 'k m'n stikje overzieë dan liekt het wè een preek. Mae zôlank a 'k even slecht bin as een aar, mô j'r mae nie aol tevee waerde an hechte. Een moaie uitspraeke vind ik aoltied nog: doe wel en zie nie om. Het is een spreuke die a op de keêrzijde stoeng van een ridderorde uut de tied van Lodewijk Napoleon. Op d' andere kant stoeng: eendracht maakt macht. De koning die a moeite ao om in het Nederlands 'doe wel en zie niet om 'te zeggen, wier eholpe deur Bilderdijk. Die maekt 'n 'r een Franse zin van: "D'ou elle ainsi ni d'homme". Die kon

Lodewijk dan nae zegge en leek het of at 'n Nederlands sprak. Het beteêkent zoiets als "Als het geen vrouw was moet het een man geweest zijn".(Bron: Wikipedia).

Reacties: Werrilaan 21, 4453 CA 's-Heerenhoek. E-mail:cn.zeeuws@zeelandnet.nl. Nae een maend is dit stikje ok nae te lezen op www.zeeuwsezanger.nl